



De verhalen over pinkstermorgen in Jeruzalem vertellen dat de apostelen, die dag door iedereen werden verstaan.

Ik denk dat iedere voorganger hoopt een taal te spreken, die iedereen verstaat, maar dat lukt helaas niet altijd.

Hoe en wat vertel je bijvoorbeeld over Pinksteren, zodat mensen dat feest verstaan en er iets mee kunnen doen?

Wat we met Kerstmis vieren, weet bijna iedereen, Pasen wordt al moeilijker blijkt uit onderzoeken.

En Pinksteren krijgen nog minder mensen goed verwoord.

Als u het mij zou vragen zou ik zeggen:

Pinksteren is een beetje Pasen het is een feest van de opstanding.

De apostelen staan namelijk op uit hun verdriet om het verlies van Jezus.

Ze hebben samen biddend, samen pratend zo verteld de Bijbel vrede leren hebben met de vroege dood van Jezus.

En plotseling verscheen hen de Geest in tongen van vuur en maakte hun tongen los en ze zijn toen opgestaan, om over Hem en zijn idealen te gaan spreken.

De apostelen beginnen opnieuw te leven, ze voelen Jezus' vuur in zich branden,

Zijn vuur is zijn Geest, de trooster en helper die Hij had beloofd.

Pinksteren is het feest van de Geest, Gods Geest, die wordt geschonken aan de Kerk, maar die zich daarin niet laat opsluiten, want de Geest waait waar Hij wil.

Hij waait tussen mensen die elkaar goed doen

Hij laait op als een vuurtje in lieve en hartelijke mensen, die anderen helpen opstaan.

Pinksteren is dus: het Pasen laten worden voor mensen.

Dat is wat Jezus deed in Zijn omgang met mensen, daarmee stuurt Hij zijn leerlingen de wereld in.

En dat is wat Hij ook van ons verwacht:

het in Zijn Geest, Pasen laten worden voor mensen:

stenen weggrollen van hun hart, leven en toekomst geven.

Dan hoef je niet allerlei talen in je pakket te hebben, je moet wel de taal van de liefde spreken.

En die spreek je met:

een luisterend oor, een helpende hand, een glimlach,
soms een wijze raad of een woord van troost.
Pinksteren is: het Pasen laten worden voor elkaar,
dat is het wonder van Pinksteren.
Mede namens ons parochieteam,
wens ik u een Zalig Pinksteren toe. Amen.....